



PROFETIORNA BEKRÄFTAS AV TIDNINGSRUBRIKERNA

Den snabba tillväxten av påvlig makt 2014

Inledning

År 2014 har varit ett rekordår för den katolska kyrkan. Den har varit mer aktiv än någonsin. För den som läst sin Bibel, står det hur tydligt som helst, att viktiga profetior håller på att gå i uppfyllelse.

Vilka profetior talar jag om? Jo, profetiorna om det lilla hornet i Daniels bok och profetiorna om vilddjuret och djuret ur jorden i Uppenbarelseboken.

I alla tider fram till för ca 50 år sedan, har protestanter varit eniga om att det lilla hornet i Daniel kapitel 7 och vilddjuret i Uppenbarelseboken representerar påvedömet. Här ger jag några exempel på citat från protestanter:



Martin Luther (1483 – 1546)

”Vi är övertygade om att påvedömet är sätet för den sanne och verkliga antikrist” (Augusti 18, 1520)



John Calvin, grundaren av den presbyterianska kyrkan (1509-1564)

”Jag förnekar att han skulle vara Kristi ställföreträdare. Det våldsamma sätt på vilket han motarbetar evangeliet visar att han är antikrist.“



John Wesley, grundaren av metodiströrelsen (1703-1791)

”Han som upphöjer sig självt över allt som kallas Gud, eller vad som tillbeds ... och gör anspråk på den högsta makt och den högsta äran ... samt på de privilegier som endast tillhör Gud.” (Albert Close, *Antichrist and His Ten Kingdoms*, 1917, sid. 110)

Här skulle vi kunna räkna upp flera kända reformatorer. Wycliffe, Tyndale, Cranmer, John Bunyan, översättarna av King James Bibel och de som publicerade Westminster och Baptisternas trosbekännelser; Sir Isaac Newton, George Whitfield, Jonathan Edwards; Charles Spurgeon, ... alla dessa bland ett oräkneligt antal andra, såg påvedömet som antikrist.

Något märkligt har hänt. Vår historia tycks vara helt bortglömd. Dagens kristna församlingar med protestantiskt ursprung ser påvedömet med helt andra ögon än för bara 50 år sedan. De tycks vara omedvetna om den förföljelse av oliktankande som kostade uppskattningsvis 50 miljoner människor livet och fördrev stora mängder människor från sina hemländer.

I Uppenbarelseboken 13:15-17 står det: *Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.*

Man tycks ha glömt bort de stora trosskillnaderna mellan den biblisk protestantiska tron och den romersk katolska tron.

Några exempel:

- 1) Vi skall inte tillbe avbilder. Den romersk katolska kyrkan ber till helgon och bildstoder.
- 2) Mary är en gud som tillbes inom den romersk katolska kyrkan. Ingenstans i Bibeln står det att vi skall ha kontakt med döda män eller kvinnor.
- 3) Att bekänna sina synder för en präst är heller inte bibliskt. Det är till och med förbjudet enligt Jesu uppmaning i Bibeln att kalla en människa Fader. *Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen.* (Matteus 23:9)

Det betyder inte att det inte kommer vara miljontals katoliker i himlen. Jesus säger i Johannes 10:16: *Jag har också andra får, som inte hör till den här fjällan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en berde.*

Några rubriker som påven skapat under 2014:

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

(Lukas 21:28)

21 januari: Påven kallar till kristen enighet

Året började med en knall, när den anglikanske biskopen Tony Palmer, som var en god vän till påve Fransiskus, överlämnade ett personligt budskap från påven till en karismatisk ledarskapskonferens. Budskapet gick ut på att alla kristna skulle förena sig. Palmer förklarade: "protesten är över", menande den protestantiska reformationen. Han sa faktiskt: "Vi är nu alla katoliker". Påvens budskap finns att ses på youtube. Den karismatiska gruppen på nära tusen deltagare var helt euforiska över att få det här budskapet direkt av påven.



13 mars: Påven blir inbjuden att tala inför USAs kongress

Tidningen Washington Post rapporterar att John Boehner (republikan från Ohio) på uppdrag av USAs kongress och senat, skickat en formell inbjudan till påven att komma och tala till en gemensam församling under 2015. Nancy Pelosi (demokrat från Kalifornien) sa att hon var glad att kunna göra denna inbjudan tillsammans med Boehner. Hon lade till att hon blivit inspirerad av påvens budskap om "fred, medlidande och brödraskap." Detta blir första gången i världshistorien som en påve talar till ledarna för USAs regering!

Här vill jag påminna om vad E.G. White skrev i "Den Stora Striden" redan år 1888:

Protestanterna i Förenta Staterna blir de första som räcker händerna över klyftan för att gripa spiritismens hand. De kommer också att sträcka sig ut över avgrunden för att gripa den romerska kyrkans hand. Påverkade av dessa förbund kommer detta land att följa i katolicismens spår och trampa samvetets rättigheter under fötterna. (sidan 534 i den svenska upplagan – sidan 588 i den engelska).

27 mars: Påve Fransiskus tar emot USAs president i Vatikanen.

Två av världens mest inflytelserika män möttes i Vatikanen och talade i över en timme privat med varandra. Presidenten gav påven en låda med frön. Lådan var gjord av timmer från den första katolska katedralen i USA. Påven gav presidenten en medaljong som symboliserade behovet av fred och solidaritet mellan de två hemisfärerna.

Vi vet ju att Bibeln säger (Uppenbarelseboken 13), att det är två makter som kommer att arbeta tillsammans på den sista tiden. Djuret från jorden (USA) och vilddjuret (Påvemakten).





27 april: Påven kanoniserar två helgon.

Påve Fransiskus skriver historia i Vatikanen, när han upphöjer två av sina föregångare till helgon – John XXIII och John Paul II. Många tror att detta gjordes därför att de två föregångarna representerar två motsatta liberala och konservativa filosofier och att påven förklarade dem bägge helgon för att ena världens en miljard katoliker. Kanske ännu viktigare var att spektaklet upphöjde påve Fransiskus, i det han fick ett enhetligt stöd av tusentals katolska ledare från mer än 90 länder och allt blev sänt ut i världen via TV och andra media.

Vi vet ju att vi inte behöver be till s.k. helgon, när vi har direkt tillgång till Jesus. *Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.* (1 Timoteus 2:5)

9 maj: Påven ger ekonomiska råd till Förenta Nationerna

Fransiskus mötte företrädare för FN för att lobba för vad han kallade ”den rättfärdigade statliga fördelningen av ekonomiska fördelar, så väl som det nödvändiga samarbetet mellan den privata sektorn och samhället.” Påven uppmanade till att omfördela välfärden till förmån för de fattiga. Den inflytelserika kolumnisten John Moody skrev om den här händelsen och sa: ”Fransiskus ... blev till en politiker i prästkappa.”

Det som är slående är den makt som påven demonstrerar i det att han ger Förenta Nationerna råd i ekonomiska angelägenheter. Det för tankarna till det som står i Uppenbarelseboken 13:17 *så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vildjurets namn eller dess namns tal.*



25 maj: Påven besöker det heliga landet och manar till fred.

För första gången besökte en påve de heligaste platserna för muslimer, judar och kristna i Jerusalems gamla stadsdelar. Ledaren för 250 miljoner ortodoxa kristna, Bartholomew, säger att hans möte med påve Fransiskus i Jerusalem hjälpt till att föra de bägge kyrkorna närmare varandra och mot ett slut på deras nära 1000-åriga delning.

Texten ur 2 Tessalonikerbrevet 2:3-4 påminner oss:

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

1 juni: Påven deltar i ett karismatiskt möte.

Påve Fransiskus talade till 53000 karismatiska deltagare som församlats i Rom för det 37:e nationella konventet, en konferens för andlig förnyelse. Han knäböjde medan massan "talade i tungor" och bad för honom. Påven erkände att han en gång känt sig obehaglig till mods inför den karismatiska rörelsen, men att han nu känner sig betydligt bättre inför den. Det var första gången som en påve besökte ett karismatiskt möte.



5 juni: Påven möter Joel Osteen

En 15 personer stor delegation, med en pastor för en av megakyrkorna i USA och medlemmar av mormonkyrkan, mötte påven för att diskutera frågan: "kan vi finna en gemensam bas för att föra fram Jesu verksamhet, så att fler människor kan få uppleva glädjen i den kristna tron?" Osteen sa vid hemkomsten: "Jag kände mig mycket liten, men ärad", och vidare, att han fann påven vara varm, charmig och full av glädje. Han framhöll: "Jag tilltalas av det faktum att denna påve försöker göra kyrkan större, inte mindre. ... Han motar inte ut folk, utan gör kyrkan mer inkluderande. Det fann gehör hos mig."



8 juni: Påven engagerar sig i fredsprocessen i Mellersta Östern.

För första gången i världshistorien, inbjöd påven presidenterna för Israel och Palestina till Vatikanen för att be för fred. Under den två timmar långa sammankomsten, kunde de tre ledarna på olika språk höra kristna, judiska och islamiska böner av kardinaler, rabbiner och muslimska imamer. För övrigt lästes i Vatikanen för första gången i världshistorien ur Koranen.

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet," då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (1 Tessaloniker 5:1-4)

7 juli: Påven möter TV-evangelister från USA

Strax innan Tony Palmer mötte sin för tidiga död i en olycka i England, ledde han en delegation av evangeliska ledare till Rom för att möta påve Fransiskus. Delegationen inkluderade de prominenta TV-evangelisterna James Robinson och Kenneth Copeland. Mötet med lunch varade nästan tre timmar. Under mötet blev det föreslaget att de skulle underteckna en "DEKLARATION FÖR TRO, EN ENHET I MISSION" till 500 års jubiléet av Luthers 95 teser 2017! Deklarationen uppmuntrar "kristna att handla och be tillsammans över hela världen, trots sina teologiska skillnader," allt i ekumenikens namn.





22 juli: Påven utser ett råd för att främja global kristen enhet.

De flesta tidningar missade faktiskt denna betydelsefulla händelse. Påve Fransiskus utsåg en grupp på åtta individer som skall utgöra ett högsta råd för strävandena att ena världens alla kristna. Hans bemödanden att ena den kristna kyrkan tilltar i styrka – likt födslovåndor.

Behöver vi fundera vad målet för påvens strävanden är? Han vill ha kontrollen över alla religioner. Alla skall erkänna honom som andlig ledare.

22 augusti: Påven godkänner användandet av militärt våld

Under en nyhetskonferens blev Fransiskus uttryckligen tillfrågad: ”godkänner du de amerikanska bombningarna (av ISIS)?” Han svarade, ”Där det finns orättfärdig aggression, kan jag bara säga detta: ”det är tillåtet att stoppa den orättfärdige angriparen.”



4 september: Påven ombedd att leda organisationen för Förenade Religioner

F.d. presidenten i Israel, Shimon Peres ärade den katolske ledaren som en central figur för världsfreden. Traditionellt har judiska ledare haft intrycket att påvedömet stått på anti-semitiska rörelserna sida. Peres kallade påve Fransiskus ”en mer kraftfull fredsvokat än FN”! Den 25 oktober kallade Jerry White, USAs vice statssekreterare, till ett ”globalt religionsmöte” med påven som ordförande.

27 oktober: Påven förklarar sin tro på Big Bang och evolution

Urknallen (Big Bang), vilken vissa vetenskapsmän tror ledde till tillkomsten av universum för ca 13.8 miljarder år sedan, var del av Guds plan, förklarade påve Fransiskus. Påven sa också att biologisk evolution är förenlig med Biblisk skapelse. Om evolutionsläran är sann, blir Sabbaten och den Stora Striden följaktligen meningslösa idéer.

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tessaloniker 2:3-4)





18 november: Påven möter Rick Warren

Warren som är en amerikansk protestant, sa efter sitt möte med påven, ”när man kommer nära honom kan man känna ödmjukheten och medkänslan, som andra bara ser på håll.” Warren sa vidare att katoliker och protestanter ”är i samma lag”. Andra deltagare på den här familjekonferensen var Southern Baptisten Russel Moore, liksom även muslimska, judiska och mormonska representanter, som överlade om ämnen som t.ex. samboende och samkönade äktenskap.

30 november: Påven manar alla kristna att förena sig

Fransiskus träffade åter Bartholomew, denna gång i Istanbul, där han lovade att intensifiera ansträngningarna ”att mana till fullständig enhet bland alla kristna ... på det att alla är en, så att världen kan tro.” [Kommentar Per W: Här ser man hur påven tar en del av Johannes 17:21 där det står: *Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.* Men viktiga delar har utelämnats i påvens citat].

De två ledarna undertecknade ett dokument där de manar kristna ”att frimodigt tala ut och att lyssna ödmjukt – men också att hela sårerna av en delad kristenhet.” De uppmanade även världen till solidaritet och en öppnare dialog med Islam.



Det utövar det första vildjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vildjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. (Uppenbarelseboken 13:12)

2 december: Påven förenar världens ledare i ett fördömande av slaveriet

För första gången i världshistorien kom ledare för katolska, anglikanska och ortodoxa myndigheter samman med ledare för buddistiska, hinduiska och muslimska religioner, för att underteckna ett gemensamt engagemang mot modernt slaveri.

11 december: Påve Fransiskus tar världen med storm

Ett av Pew undersökningscentra släppte den 11 december ut en rapport som visar att påven har ett brett understöd över hela världen. 60 % av de 43 nationer som tillfrågades, hade en positiv bild av påven. Speciellt amerikaner har visat sitt gillande för påven och berömmar hans jordnära stil. Enligt Pew studien, ser 78 % av amerikaner positivt på påven.

15 december: Påven leder den katolska kyrkan i det ”mest progressiva året någonsin”

”Påven Fransiskus startade en revolution i den katolska kyrkan år 2014 – en revolution av sunt förnuft snarare än ideologier och doktriner.” – Paul Moses, Professor, Brooklyn College.

17 december: Påven spelar en avgörande roll i upplösningen av det 50-åriga dödläget med Kuba

I en överenskommelse som förhandlades fram under 18 månader av hemliga samtal, där Canada var värd och där påven uppmuntrade, kom Obama och Kubas president Raul Castro överens om att upphöra med sina fientliga verksamheter och finna en ny relation mellan USA och ö-riket som ligger bara 145 km utanför USAs kust. – *New York Times*.



"Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin." (Uppenbarelseboken 17:1-2)

18 december: en modigare vision av vatikansk diplomati kommer till uttryck

New York Times: Under Fransiskus ledning har en djärvare vision av vatikansk diplomati blivit synlig. Påven tog emot en ny kontingent diplomater i Vatikanen.

Citat: Ambassadörers arbete ligger i de små stegen, små saker, men de har alltid som mål att stifta fred. Att föra människors hjärtan närmare varandra, att så brödraskap bland folken. Han sa: "Detta är ert jobb med de små tingen, de ringa tingen." ... Vad som har ändrats med Fransiskus, eller vad som har återställts, är en vision av diplomatisk djärvhet, en villighet att ta risker och att engagera Vatikanen i diplomatiska dispyter, särskilt där den kan agera som en oberoende medlare.



Innehållet i huvudsak från Amazing Facts document: "Amazing Facts Historic Prophecy Headlines Insert"
<https://www.youtube.com/watch?v=iIGQhigQEDo>

Slutord

De här smakbitarna på aktiviteter under 2014 visar att Bibelns profetior om det lilla hornet i Daniels bok och de bägge vilddjuren i Uppenbarelseboken håller på att gå i bokstavlig uppfyllelse inför våra ögon. Jag förundrar mig när jag ser hur exakt Bibelns förutsägelser är.

Tiden går mot sitt slut och många människor anar ännu ingenting. Tänk på tsunamin i Asien år 2004. När vattnet drogs sig undan var det bara ett fåtal som förstod vad det betydde. Några av dessa sprang upp och ned längs stranden, viftande med armarna skrikande: ”bort – bort härifrån det kommer en störtvåg! Många trodde det rörde sig om sinnesförvirrade personer som armviftande sprang längs stranden. Men andra förstod att det rörde sig om något som de här personerna visste, och som de själva inte visste. De lydde rådet och begav sig bort från stranden och räddade så sina liv.

Nu är det vår tur att varna människor för det som kommer. Vi måste som Elia på berget Karmel uppmana människor att välja rätt sida. Det finns bara två val:

- Antingen lyssna på Jesus och följa hans råd "*Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor*" (Uppenbarelseboken 18:4). Dessa får ta del i den festmåltid som Jesus utlovat. (Uppenbarelseboken 19:9)
- eller slå följe med Antikrist och bli till föda i den måltid som Bibeln kallar ”fåglarnas måltid”. (Uppenbarelseboken 19:17)

För den som inte har läst protestanternas historia, vill jag rekommendera boken ”Den Stora Striden” av E.G. White. För de som kan engelska finns mycket att läsa i Wyles ”The History of Protestantism”. Böckerna kan laddas ned i pdf-format här:

http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/THE_HISTORY_OF_PROTESTANTISM_01.pdf

http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/THE_HISTORY_OF_PROTESTANTISM_02.pdf

http://pdf.amazingdiscoveries.org/eBooks/THE_HISTORY_OF_PROTESTANTISM_03.pdf