

PROFETI – SERIEN



ISRAEL OCH HARMAGEDON

23b

Revision 1, 17 augusti 2018

Sammanfattningen gjord av

Per Wikström

<http://www.hoppetsrost.org>

Kontakt: redaktionen@hoppetsrost.org

INNEHÅLL

INLEDNING	4
Populära åsikter	6
HARMAGEDON	8
DEN SJUNDE PLÅGAN OCH JESU ÅTERKOMST	11
Kommer Jesus som en överraskning?	11
Euftrat torkar ut	12
HUR SKALL HARMAGEDON TYDAS?	14

INLEDNING

I studiebrev 23a behandlades Israel som fysisk nation och skillnaden mellan det fysiska Israel och det andliga Israel som Bibeln talar om för den sista tiden. Det fysiska Israel i Mellanöstern är alltså inte det Israel som vi skall fokusera oss på, utan på det andliga Israel, som det står om i Uppenbarelseboken. Begreppet Harmagedon är i den populära uppfattningen förstådd som en militär strid vid tidens ände. Eller som filmen med namnet "Armageddon" visar – en asteroid är på väg mot Jorden och en kollision syns oundviklig – en kollision som skulle innebära förintelse av allt liv på Jorden. Det Israeliska Megiddo ligger 40 km sydväst om Genesarets sydspets. Namnet förekommer bara en gång i Bibeln, så vi får ingen hjälp av andra bibelverser för att förklara begreppet. Vi måste se det ur ett bibliskt sammanhang och jag skall försöka kasta ljus över platsen "Harmagedon" som omnämns i Uppenbarelseboken 16:16.

Det förtjänar att upprepa det vi läst i Galaterbrevet 3:29 *Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.* Och i Romarbrevet 2:28-29 *Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Gud söker efter en förändring i våra hjärtan, ett förändrat liv, en andligen omvänd person, jude eller "grek"¹.* När man väl förstått det, kan vi bortse ifrån alla dessa böcker, filmer och bibelkommentarer som påstår att det fysiska Israel skall komma att spela en ledande roll i de sista dagarnas händelser. Den som inser det och i stället

¹ D.v.s. icke-jude

studerar Uppenbarelseboken ordentligt, kommer att få sina ögon öppnade.

Vi bör vara klara över att vi befinner oss i ett informationskrig, där huvudmålet är att vända människor från Gud. Så är t.ex. evolutionsläran ett av de medel man använder för att beröva människor tron på Gud och Skapelsen. Med Bibeln som bakgrund, blir de världspolitiska och religiösa händelserna förklarade. Den stora striden mellan Satan och Jesus har pågått i ca 6000 år och går nu in i sitt avgörande skede. Om du trodde, att Uppenbarelseboken handlar om olja, araber och judar i en annan del av världen än där du bor, bör du tänka om. Dessa händelser, om än så omtalade, har inget att göra med ditt förhållande till Jesus. Men när du inser, att vilddjurets märke handlar om ditt personliga förhållande till Gud, när du inser att Guds tempel är ett andligt tempel och när du inser att Antikrist inte är en enskild ond individ som härjar någon annan stans i världen, utan en enhet inom kristenheten, då kommer det att stå klart att dessa förhållandet har allt att göra med ditt personliga förhållande till Gud.

Daniel kapitel 7 och Uppenbarelseboken kapitel 13 beskriver Antikrists egenskaper så omisskännligt, att eventuella tvivel på Bibelns enastående profetiska kraft blåses bort. Vi får veta var geografiskt Antikrist skall komma, tidpunkten för hans uppträdande på den världsliga scenen, ja nio kännetecken ges, vilka gör det möjligt att identifiera Antikrist. Det finns ett bibelstudium på svenska (översatt från det engelska originalet av Amazing Facts USA), och som behandlar frågan om vem Antikrist är. Du kan kontakta redaktionen@hoppetsrost.org och be om det studiet.

Populära åsikter

Det ser ut som om majoriteten av till namnet kristna kyrkor tror:

1. Förberedelser

- a. *Folket Israel kommer att samlas från alla hedniska länder och återvända till sitt land (Hes 36:24; 37:21).*
- b. *Israel kommer att bli återupprättat och bebott av förbundets folk. (Hes 36:10-12, 33-36)*
- c. *Landet kommer att bli produktivt och fruktsamt, ja till och med likt Edens lustgård (Hes 36:8, 29-30)*
- d. *Israel kommer att bli en nation igen. (Hes 37:22)*
- e. *Jerusalem kommer att återupprättas som huvudstad för Israeliterna (Sak 1:16-17; 2:12; 12:6).*
- f. *Juda kommer att bli mäktigt i politik och krigföring (Jes 19:16-17; Sak 10:3,5-6).*
- g. *En mäktig sammanslutning av organisationer under Satans kontroll kommer att uppstå i de sista dagarna. Denna kombination har flera namn "vilddjuret ur havet" (Upp 13:1), vilket representerar jordens kungadömen.*

2. Harmagedon – deltagare

Hesekiel och Jeremia visar på de områden som kommer att vara inblandade och säger att Israel är föremålet för deras angreppskrig:

- a. *Hesekiel nämner Gog i landet Magog (Hes 38:1-3) [Hesekiel 38 är kommenterat i studiehäfte 23a].*
- b. *Hesekiel nämner även Persien, Etiopien, Libyen, Gomer och Togarma, vilka allierat sig med Gog (Hes 38:2-6). Eftersom man inte kan identifiera dessa riken, drar man oftast (helt riktigt) slutsatsen här, att det rör sig om ett begrepp för Guds folks fiender.*
- c. *Profeterna är samstämmiga i slutsatsen att alla nationer kommer att sluta sig till den här alliansen (Jer 25:26; Joel 3:1; Sak 14:2).*

3. Gogs arme

Den enorma styrkan hos fienderna till Israel blir livligt beskriven av flera av profeterna. Hesekiel skriver t.ex. i kapitel 38 vers 4 hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.

4. Avgörandet

a. I sista stund, när det ser helt mörkt ut för Israel, just innan det helt skall förintas, kommer Guds vrede att drabba världens makter.

Det har spekulerats en hel del kring vad detta slag vid Harmagedon är för något. Man har försökt koppla det till oljekrisen i slutet på sjuttio-talet, till de olika krig i mellanöstern som ägt rum och då speciellt kriget i Irak 1990-1991, eftersom Babylon ligger i Irak och Uppenbarelseboken nämner ofta Babylon och floden Euftrat. Det står ju att floden Euftrat skall torka ut och det har föreslagits att det skulle vara Harmagedon. Alla dessa spekulationer har inte fört någonstans.

Så man måste dra slutsatsen att majoriteten av de kristna trosinriktningarna är övertygade om att det är ett fysiskt Israel som är målet för den här militära attacken från världens sammanlagda makter. De tror att Antikrist skall upprätta sin tron i ett fysiskt tempel i Jerusalem och att han kommer att lura och utplåna alla judar. Det är ingen vacker bild de målar upp för judarna och det är förunderligt att de i samma andetag säger, att de har ett fantastiskt förhållande till judarna och att de älskar dem, kallar dem bröder o.s.v. – men samtidigt inte skulle vilja vara i deras skor. Jag frågar mig: "var står alla vi hednakristna i den här uppgörelsen mellan världen och Israel om det rör sig om ett fysiskt Israel?" Är vi bara åskådare till det hela?

HARMAGEDON

Slaget vid Harmagedon är något som hör ihop med Israel i Bibeln och jag skall ge min syn på vad man kan uttyda ur Bibeln om detta omtalade slag. Det är inte bara mina egna upptäckter, som jag hänvisar till. Jag har tagit hjälp av teologer som studerat ämnet, speciellt Jon Paulien, en universitetsprofessor vid Andrews Universitet i USA. Han intresserade sig för Harmagedon redan som 20-åring och jag finner de slutsatser han kommit till vara övertygande, därför att de rimmar med vad resten av Bibeln säger.

Kommer det att stå ett slag vid Harmagedon? Ja, Bibeln säger i Uppenbarelseboken 16:16 *Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.* Så något kommer att hända.

Vilka är "de" i vers 16 ovan? Svaret ges i vers 14: *De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.* Det är alltså onda andar som samlar världens makthavare till ett avgörande.

I Uppenbarelseboken 16 handlar det om de sju sista plågorna och i vers 12 står det: *Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern.*

Om vi utgår ifrån att praktiskt taget hela Uppenbarelseboken är skriven i ett symbolspråk av Johannes som bara hade det Gamla Testamentet, och att den behandlar andliga teman, så öppnar sig boken. Författaren till Uppenbarelseboken använder sig av bilder ur det gamla testamentet – händelser som var kända av var och en som läste Skrifterna på den tiden. I vers 15 står det: *"Se, jag kommer som en tjuv"*. Och vägen för kungarna från öster är förberedd. Så Jesus säger att han kommer och *"Salig är den som*

vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." Här ser vi att "kläder" och "naken" och "kön" hör till ett bildspråk – inga faktiska förhållanden. Även en fysiskt naken person kan räddas. Men en andligt naken människa kan inte räddas. Om vi går tillbaka i historien och tar reda på varifrån det här bildspråket kommer, så kan vi lägga fast, att medan Israel ännu var fångar i Babylon, bortom floden Euftrat, inträffade en händelse där floden Euftrat torkade ut. Floden genom Babylon torkade ut därför att Koresh, härföraren över den Medo-Persiska armén öppnade upp en sidokanal och ledde vattnet in i en stor bassäng, som hade byggts av Belsassars mor Nicotris, när hon torrlade Euftrat för att kunna förstärka flodbanken där Euftrat rann genom staden. Koresh hade även låtit gräva ut jättediken (skyttegravar) runt Babylon och även han avledde Eufrats vatten dit.²

Koresh kunde så med sin armé ta sig in i Babylon på flodbotten den dag då Belsassar hade sin bankett som det står om i Daniel kapitel 5. Koresh kom från öster och Babylon föll genom att floden torkades ur.

Den här beskrivningen av Babylons fall används av författaren till Uppenbarelseboken för att beskriva en andlig händelse i våra dagar. Precis som Babylon blivit en symbol för Guds fiender, används även dess fall för att illustrera hur det andliga Babylon skall falla och Guds folk skall befrias och kunna bege sig till det förlovade landet, till det himmelska Jerusalem. De kan alltså inte röra sig om ett fysiskt Babylon, eftersom Uppenbarelseboken talar om att Babylon är fallet (Upp 14:8) och han kallar sitt folk ut ur Babylon (Upp 18:4). Det bor inga människor i Babylon idag – och det är inte troligt att det någonsin kommer att göra det,

² (Herod. l. 1. c. 190, 191. Xenophon Institut. l. 7.) Jer 51:32,36 – Ur "Ussher Annals of the World" år 538 f.Kr.

eftersom Jesaja förutsagt att Babylon aldrig kommer att bli återuppbyggt (Jes 13:20). Men Babel, som det heter i det Gamla Testamentet är ett välkänt begrepp som är nämnt 183 gånger. Vi kan alltså se, att Babylon representerar ett system som är emot Guds folk.

Se vilka likheter som föreligger mellan det fysiska Babylon och det andliga Babylon (tabellen nedan).

Det fysiska Israel		Det andliga Israel
Jer 50:33-34	Förföljt av Babylon	Upp 17:6
Dan 3:13	Tvingat att tillbe en avbild	Upp 13:15
Dan 4:30	Kallat "det stora Babylon"	Upp 17:5
Jer 51:13-14	Babylon ligger vid stora vatten	Upp 17:1
Jes 44:27-28	Räddning när Euftrat torkar ut ³	Upp 16:12
Jer 51:6-8	Kallade ut ur Babylon	Upp 18:4
Jes 45:1	Räddaren kallad "den smorde"	Upp Dan 9:25
Jes 41:2, 25	Båda räddarna kommer från öster	Mat 24:27, Upp 7:2

³ Den svenska översättning inte helt lycklig.

DEN SJUNDE PLÅGAN OCH JESU ÅTERKOMST

Kommer Jesus som en överraskning?

Här skall jag först försöka förklara något som kan vara svårt att förstå. Kommer Jesu återkomst att bli en överraskning för oss? Jag tror inte det. Tecknen kommer att vara så klara strax innan det händer, att vi kommer bokstavligen att stå på tå och vänta. Dessutom står det i 1Tes 5:4 *Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.* Paulus använder "en tjuv" som illustration för något som vi inte väntar oss. Om vi vore beredda när tjuven kommer, kan vi inte bli överraskade. Men Paulus säger ju att den dagen inte skall överraska oss. Den dagen skall vara väntad. Dessutom, bör vi den dagen ha frälsningsvisshet eftersom förseglingen av alla människor är avslutad INNAN Jesus kommer tillbaka för att hämta de sina. Innan plågorna sätts in, skall Guds folk förseglas enligt vad det står i Upp 7:3 *"Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor."* Det tas upp i Upp 9:4 igen Upp 9:4. De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Så, till skillnad mot de 10 plågor som drabbade Egypten strax innan Israels befrielse, där de första tre plågorna drabbade även Israel, medan de sju sista plågorna bara drabbade Egyptierna, kommer de sju plågor som drabbar Jordan vid tidens slut bara drabba de som inte bär Guds sigill.

Alla förseglas.

Alla kommer att förseas med ett sigill – antingen Vilddjuret märke – eller Guds sigill. (Se studiebrev 15b för en närmare beskrivning). Nej, det som kanske kommer att överraska en del av oss, är den

tidpunkt när domen går över just oss. Jag tror att när den undersökande domen kommit till vårt namn, är vi kanske inte medvetna om det och den dagen kan komma att överraska oss. Vi vet först senare att vi är "utanför" precis som i liknelsen om de tio jungfrurna som väntar på brudgummen, där bara 5 av dem har tillräcklig olja i sina lampor och blir insläppa. De som tror att de kan vänta med att fylla olja, till dess tecknen är omisskännliga på att Jesus kommer tillbaka, möts av orden: *Amen säger jag er: Jag känner er inte (Mt 25:12).*

Koresh kom från öster och Jesus förklarar att hans återkomst skall vara som när blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Mt 24:27). Korseh som intog Babylon genom att torrlägga Euftrat och utfärdade det dekret som gav judarna tillåtelse att återvända till sitt land. Speciellt gav han instruktioner om att återuppbygga templet. Med det som bakgrund, kan vi se att den som kommer från öster vid tidens slut, är Jesus som skall hämta hem de sina. Han kommer med sina änglar. Det är alltså inte några arméer från Kina eller Japan som vi skall vänta oss.

Euftrat torkar ut

Så vad betyder det att Euftrat torkar ut? Jag tror att liknelsen betyder att precis som floden Euftrat på den tiden försåg Babylon med livsuppehållande vatten, håller de människor som står för det andliga Babylon systemet vid liv. Vatten är en symbol för människomassor (se "nycklar" i studiebrev 14b, *"Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk"* Upp 17:15). Så de människor som understödjer det figurativa Babylon kommer att dra tillbaka sitt understöd av det babyloniska systemet med falsk gudsdyrkan. Bilden av Euftrat som torkar ut representerar att understödet försvinner. Och kungarna från öster representerar Jesus med sina

änglar. I Jesaja kapitel 44, kallas Koresh ”*min herde*” (vers 28). I Jesaja 45:1 skriver Jesaja att Koresh är ”*hans smorde*”, som han fattat vid sin högra hand och att inga portar skall vara stängda för honom. Jesus är den smorde (Messias betyder ”den smorde” på hebreiska och ”Kristus” betyder detsamma på grekiska).

Går vi sedan till vers 13 och 14 i Uppenbarelseboken kapitel 16 igen: *Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor.* Det som kännetecknar paddor är, att de fångar sitt byte med tungan, de hoppar om du försöker fånga dem och de är hala, egenskaper som vi skall applicera på de som paddorna står för i liknelsen. Guds budskap representeras av änglar, Satans budskap representeras av reptiler. *De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.* Och i vers 16 *Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.* Vi kan se, att det rör sig om andliga manifestationer som kommer att användas för att lura människor till den plats som kallas Harmagedon.

Demonerna, som är fallna änglar, kommer att hjälpa vissa människor att utföra mäktiga tecken. Dessa tecken kommer vara så övertygande att människor kommer att tro att dessa har sitt ursprung från Gud. Därför kommer de att tillbe den falske Kristus (Antikrist) i stället för den äkta. T.ex. står det att vilddjuret med drakens (Satan) hjälp till och med får eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Det skulle kunna vara något liknande den bokstavliga eld som föll från himlen när Elia bad om Guds eld på berget Karmel (1Kung 18), eller när Salomo invigde templet (2Krö 7). Men det kan också vara en ”symbolisk eld”, som när den Helige Ande manifesterade sig till pingsten: *Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem* (Apg 2:3).

HUR SKALL HARMAGEDON TYDAS?

Vi bör alltså inte vänta oss att världens arméer kommer att samla sig någon stans i Israel. Den som kanske åkt på en resa med guide för att upptäcka Bibelns Israel, har kanske också tagits till den slätt som heter Megiddo och hört hur guiden säger att det är just där som den stora striden Harmagedon skall utkämpas.

Jag tror inte det. Dels finns helt enkelt inte plats och dels är ett sådant scenario inte förenligt med vad det står i det Nya Testamentet. Ordet Harmagedon betyder "Berg Megiddo". Men det finns inget berg där, bara en låg kulle. Så vad är det Johannes menar när han talar om Harmagedon? Han är ju mycket precis i det han säger. Harmagedon betyder inte slätten vid Megiddo.

Det hebreiska ordet säger att vi skall söka efter ett berg och Megiddo var platsen för det slag som stod där i historisk tid, när Josafat utmanades av "hela världen" (2Krön 20), när Moab, Ammon och Ammoniter sökte strid med Josafat. Om än kung Josafat var rädd, så sökte han sin tillflykt till Herren (läs gärna hela kapitel 20). Det var en övermäktig skara som kom emot Josafat och Gud sände en profet att ingjuta mod i kungen. Han sade: *"Lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat! Så säger HERREN till er: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds"* (2Krön 20:15). Medan Josafats arme sände sångare i spetsen, angrep fienden sina egna och förgjorde sig själva. Josafat behövde inte avlossa en enda pil. Sådant kan bara Gud ordna. Platsen där "slaget" stod kallades för Josafats dal och nämns i Joel 3:2.



Figur 1. Karta över Norra Israel – Berg Karmel, Megiddo och Jisreels (Jizreel) dal.
[\[Wikimedia commons\]](#)

Joel talar om Guds kvarleva och säger: *Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem nertill Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken.*

När vi använder denna faktiska händelse på det som Johannes beskriver för den sista tiden, så förstår vi att Harmagedon är den sista striden, där världen under Satans ledning kommer att försöka utplåna Guds folk. Vi har ett andligt (figurativt) Babylon, en andlig (figurativ) flod - Euftrat och vi har ett andligt (figurativt) Israel. Det är ingen fysisk plats där detta slag kommer att utkämpas – det är en andlig kamp mellan de som följer Gud och de som följer Satan. Det som det gäller är: Har du Guds sigill eller vilddjurets märke? Oddsens kommer att se dåliga ut för Guds folk, som finns spridda över hela världen, men i sista stund kommer situationen att vända och Guds folk kommer att bli räddade.

Vi skall ju komma ihåg, att när Johannes skrev Uppenbarelseboken bestod dåtidens "Bibel" endast av det Gamla Testamentet. Det Nya Testamentet fanns inte. Så när han ville förmedla en händelse var det ett taktiskt drag att hänvisa till historien. När Johannes talar om att Euftrat torkar ut och öppnar vägen för kungarna från öster, så visste hans samtida direkt vad det var för en historia han hänvisade till.

Vi läser Upp 13:13-14 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.

De beröringspunkter vi har är:

1. Vilddjuret från jorden (Upp 13:11-13) skall få eld att falla från himlen i människors åsyn. Den kommentaren för ju även tankarna till 1) Faraos trollkarlar i Egypten, 2) till skapelseberättelsen, 3) till dödsdomen som Nebukadnessar gav Daniels 3 vänner i Daniel 3. Med Elias strid med Baals präster har vi alltså fyra händelser med direkta utmaningar riktade till Skaparen.
 - Satan ställde Guds Ord i fråga i 1Mose 3.
 - Faraos magiker ifrågasatte och utmanade Guds Ord, förkunnade genom Moses och Aaron just innan uttåget.
 - Nebukadnessar utmanade Gud när han inte ville tro på Daniels utläggning av drömmen i Daniel 2 och lät sätta upp statyn i Daniel kap. 3.
 - Och slutligen utmanade Baals präster Guds representant (Elia) på Karmel. Det var just på berget

Karmel som Gud sände eld från himlen för att bekräfta att det är Han som är den sanne Guden.

Det var på berget Karmel som eld kom från himlen för att visa att Jaweh var den sanne Guden. Men i Upp. 13 är det vilddjuret från jorden som skall få eld från himlen att falla. Precis som Faraos trollkarlar, kommer vilddjuret från jorden att försöka visa att den falske guden är den rätte. Och i den avgörande striden så är förloppet på berget Karmel vänt upp och ned på. I Uppenbarelsboken faller elden på "fel altare". Det betyder att Satan och hans jordiska följeslagare kommer att bjuda på ett omfattande och övertygande tecken.

2. En ytterligare referens till berget Karmel i samband med ordet Harmagedon finner vi i Upp. 16:12-16. Som en del av den sjätte plågan, kommer nämmandet av Harmagedon som en vändpunkt i Uppenbarelsboken. Hela avsnittet löper parallellt med den sjätte trumpeten i kapitel 9, där vi läser om stora militära styrkor och beskrivning av demoner. Uttorkandet av floden Eufrat i Upp. 16:12 är av central betydelse i kapitel 17 som vi skall se. Uppenbarelsboken 16:3 hänvisar till en falsk treenighet kallad draken, vilddjuret och den falske profeten. Eftersom vilddjuret här är det som stigit upp ur havet, måste den falske profeten vara vilddjuret från jorden. På det fysiska berget Karmel var det Baals präster som spelade rollen som den falske profeten. Den rollen kommer att spelas av vilddjuret från jorden i Upp. 13.
3. Hänvisningen till den demoniska treenigheten i vers 13, förbinder detta avsnitt med kapitlen 13 och 19, där samma karaktärer är i arbete. Det var på berget Karmel som många falska profeter försökte få eld att falla från

himlen. Det är i Harmagedon som draken (Satan), vilddjuret och den falske profeten (Upp 16:13) kommer att möta sina öden.

4. En fortsatt läsning visar, att vilddjuret och den falske profeten delar samma öde som Baals profeter i den gammal-testamentliga berättelsen. Precis som i den ursprungliga berättelsen avgörs frågan i Upp. 19:20-21 med eld och svärd. Utgången är densamma i bägge fallen.

Denna serie av anspelningar till berget Karmel ger mig en tillförsikt om att den mest uppenbara betydelsen av Harmagedon, är den som passar in i hela historien om slaget vid Harmagedon. Bilden blir bara tydligare vid ett detaljerat studium av Uppenbarelseboken kapitlet 13-18.

De tre orena andar (Upp 16:13-14) som församlar världens kungar, är demoniska motsvarigheten till det upprop till att följa Jesus som görs av de tre änglarna i Upp 14:6-11. Därför kan vi se striden vid Harmagedon som en avgörande andlig strid över tillbedjan och som skissas i kapitlet 13 och 14 (Upp 13.4, 8, 12, 15; 14:7, 9, 11), en strid i vilken hela världen kommer att tvingas att fatta ett avgörande beslut med permanent verkan. Den andliga karaktären av Harmagedon bekräftas av utmaningen i vers 15 strax innan Harmagedon nämns. Precis som i berättelsen om Elia på Karmel, avgörs frågan i kapitel 19:20-21 med eld och svärd.

Tänk igen på var alla de kristna står i den här konflikten. Om det är en strid riktad mot ett fysiskt Israel är ju resten av den kristna världen inte med. Finns de med i de militära styrkorna som anfaller Israel? Var finns de kristna i det scenariot? Det är det som gör att jag inte kan tro att det rör sig om en fysisk strid med ett fysiskt Israel. Det är en andlig strid (som till sist får reella konsekvenser – man kommer att försöka döda Guds folk) där var

och en av oss kommer att tvingas att visa färg. Elia sa: *"Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom"* (1Kung18:21). I Bibeln står det: *Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda* (Malaki 4:5). Det är en hänvisning till ett upprop liknade Elias kommer att ske strax innan Jesus kommer tillbaka. Jesus sa att Elia kom i egenskap av Johannes döparen, som en budbärare och vägröjare för Messias första ankomst till Jorden: Lärjungarna frågade honom: *"Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?"* Han svarade: *"Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem."* Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen (Mt 17:10-13).

På den sista tiden kommer praktiskt taget hela världen att vara emot Guds folk – *de som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd* (Upp 12:17). En andlig strid som kulminerar i ett försök att utrota Guds folk. Men då kommer Jesus tillbaka. Kapitel 19 i Uppenbarelseboken ger oss en bild av händelsen.

De som inte är förberedda på hans ankomst kommer att förgöras av ljuset av hans härlighet som är som en eld. Bibeln talar på flera ställen om att Gud är som en förtärande eld (2Mose 24:17; 5Mose 4:24; Hebr 12:29). Och precis som Daniels vänner kunde överleva i ugnen tillsammans med Jesus, kommer Guds sista församling att bevaras när Jesus återvänder.



HOPPETS RÖST
www.hoppetsrost.org